

Brief aan het coronavirus.

Best coronavirus,

Bedankt dat je even naar me wilt luisteren.

Je bent in mijn leven gekomen, nadat ik 2 1/2 jaar lang er alles aan gedaan heb om je te vermijden. Zeker 2 jaar heb ik in eenzaamheid geleefd om jou niet tegen te hoeven komen. Daarna ben ik nog steeds heel voorzichtig geweest. Ik heb alle vaccinaties genomen om te voorkomen dat jij mij ziek zou maken, maar de vaccinaties zelf maakten me al behoorlijk ziek. Alles had ik ervoor over om niet met jou te maken te krijgen. En toen ik eindelijk dacht dat ik wel weer veilig ergens naar toe kon, en de teugels liet vieren, sloeg jij toe, jij smiechterige, achterbakse vuilak.

Eerst dacht ik dat het nog wel meeviel, en dat ik snel weer van je af zou zijn. Maar jij had andere ideeën. Jij wilde me niet zo snel weer loslaten, nu je me eindelijk te pakken had. En nu, 2 1/2 maand later ben je nog steeds in mijn leven. Dan zou je denken dat ik je ondertussen goed heb leren kennen, maar niets is minder waar. Jij bent een naar mannetje dat rondom mij danst als een Teyl Uilenspiegel, steeds vanuit een andere hoek weer een onverwachte streek leverend, waarna je lachend een lange neus naar me trekt. Je bent en blijft onbetrouwbaar en achterbaks.

Je hebt veel van me afgenomen, waardoor ik niet meer ben wie ik was, waardoor ik geen vertrouwen meer kan hebben in mijn eigen cognitieve vermogens. Dat maakt me erg onzeker en soms zelfs angstig en zeker verdrietig. Ik ben mijn werk door je kwijtgeraakt en leef nu van een uitkerinkje. Maar ach, wat kan jou dat allemaal schelen, jij vermaakt je kostelijk. Maar weet je, en dat is dan mijn wraak op jou, je hebt me ook veel opgeleverd. Doordat ik jou ben tegengekomen, heb ik moeten stoppen met een baan die toch van alle kanten al te zwaar begon te worden. Ik wist niet hoe ik uit die situatie moest komen, want solliciteren lukte niet. Maar jij hebt het voor me opgelost. Ik heb nu de gelegenheid om met de tijd te kijken naar andere mogelijkheden. Ook ben je komen te staan tussen situaties die afstand nodig hadden omdat ik anders misschien verkeerde beslissingen had genomen. Nu heb ik afstand en tijd gehad om bepaalde dingen weer in hun juiste perspectief te zien en betere keuzes te maken. Ik heb door jou een training in geduld gekregen, en die had ik nodig, want ik ben een ongeduldig mens. Door jou heb ik meer tijd gekregen om mij te richten op mijn spirituele leven en ik merk dat ik daar heel hard in gegroeid ben de laatste tijd. Dus weet je, virus, uiteindelijk ben ik je dankbaar, en ben je precies op de juiste tijd in mijn leven gekomen. Ik zal je gebruiken zolang ik je nodig heb, en daarna neem ik afscheid van je en ben ik uiteindelijk degene die lacht.

Met vriendelijke groet, je gastvrouw.